

# אדי פולונסקי עוטף עזה

ראובן זלץ

**אין רגע דל אצל חברנו מהעוטף פולונסקי, האיש פשוט לא עוצר לרגע. סרטונים ויראליים בפייסבוק, וועדות בכנסת, הופעות בתוכניות טלוויזיה ובבין לבין, מנהל את הרפת בקיבוצו שבאור הנר. הפעם אדי פולונסקי עושה סדר רציני ומבהיר את דעתו על ההסכם, שופך אור על מדוע ולמה נעלמו ההפגנות של אנשי העוטף ומספר על עוד וועדה בכנסת. קחו אויר •**

## הסכם החלב

ההסכם שנחתם הכניס אותי לסוג של בלבול, מצד אחד, תמכתי באישורו כי חשבתיו אז ועדיין כי מוטב שיהיה הסכם גם אם הוא לא טוב מאשר להתנהל במציאות ללא הסכם כלל ולהיות חשופים לחסדיהם של שר האוצר, שר החקלאות וראש הממשלה. דבר אחד אנחנו חייבים להסכים, שהעולם משתנה, נהיה קטן יותר במובן הגלובלי ובסוף, מחיר החלב בעולם הוא זול יותר מאשר בישראל. כולנו יודעים כי לייצר חלב בישראל זה עסק יקר, כמו כל דבר בישראל. במדינת ישראל עושים חקלאות בכל מקום שצריך, תוך אינטרס ביטחוני ובחו"ל מגדלים פרות איפה שכדאי וכל מוצר חקלאי אחר. זה גם נכון שבחו"ל הממשלות תומכות בחקלאים, אחד, על ידי הורדת המע"מ על התוצרת החקלאית ועל ידי עידוד ישיר לחקלאי על מנת לשמור קיומו ורווחיותו. כאן אני חייב לומר משהו בנימה אישית, הייתי רוצה שהחקלאות תישאר כפי שהיא היתה תמיד, כולל הרפת המשפחתית ושכולנו נמשיך ונמכור את התוצרת שלנו ולכן אני התקוממתי בתקופה האחרונה על היבטים שונים בהסכם מחשש שהדבר יפגע בנו הרפתנים בצורה קשה. אך לאחר מחשבה עמוקה והבנת המציאות המשתנה, כמו גם ההסכם עצמו, לצערי אני מבין כיום כי לא היה מנוס מחתימה על ההסכם, רע ככול שיהיה, כי האופציה האחרת מסוכנת הרבה יותר והיתה יכולה להביא את הענף לחידלון. הפער בהבנה בין הכרת המספרים והבנה של מה המספרים האלה עלולים לעשות לרפת הישראלית, זה מה שמוביל אותי להתקומם. אך סוף, בסופו של יום, כנראה שלא היה מנוס מלהצביע בעד ההסכם גם ההובלה לחתימה לא

"אני מבין כיום כי לא היה מנוס מחתימה על ההסכם, רע ככול שיהיה, כי האופציה האחרת מסוכנת הרבה יותר והיתה יכולה להביא את הענף לחידלון"



לא מוכנה להסכים ולכן בעיניי ההתמודדות מול החמאס היא די נוחה לממשלה הנוכחית. הבעיה האמיתית של עזה, היא בתוך מדינת ישראל אין רוב למר"מ עם הפלשתינאים שיכול

היתה הכי חכמה או נכונה. ברור לי שהכוונות היו טובות וכעת אנחנו חייבים לשמור על המוסדות שלנו ועל ההתאחדות בראש ובראשונה והארגונים המייצגים אותנו לא רק בחלב, אלא גם בנושאי המים, הקרקעות וההתיישבות העובדת בכלל. לבסוף נזכיר לכולנו את ההצהרות של ליברמן לפני שנכנס לתפקידו במשרד הביטחון ואת מעשיו לאחר מכן. מה שאני רוצה לומר זה שקל מאוד לבקר את ההסכם מול הממשלה הרעה הזאת אך בסופו של דבר צריך מאוד להיזהר לא לשפוך את התינוק יחד עם החלב. ומי שאחראי על כל הרפתות וענף החלב בישראל, צריך להסתכל על תמונה כוללת ולהגיד שאני הייתי רוצה להיות במקומו בימים לפני ההסכם ולשבת במקומו, מול אותם אנשים שבסך הכל מבקשים את חיסולו של הענף, אז אני חייב להודות שנוח לי במשרדי באור הנר.

### לא שקט בעוטף

ימים סוערים עוברים עלינו בעוטף למרות שלכאורה נשמר בינתיים השקט. אך תרשו לי לא להיות רגוע ולהמשיך ולטעון כי מדינת ישראל לא עושה די למען ביטחון תושבי המדינה בכלל והעוטף בפרט. במציאות הקיימת ששר הביטחון כיום הוא חייב להוכיח לבוחרים שלו שהוא חייב להוכיח את עצמו, יתכן שטיל קטן שישוגר ויפול במקום כלשהוא אפילו בעוטף מייד יקומו אלה שידרשו תגובה מהותית וחזקה ותוך שעות בודדות נמצא את עצמנו במלחמה ארוכה עם אלפים מילדינו ברצועת עזה וחס וחלילה עם הרוגים ופצועים ושוב אחרי 50 לוויות נתחיל לצעוק ולעצור את זה. הרי שלא באמת מנסים למצוא פתרון אמיתי. בעיניי הפתרון זה כן למוטט את החמס מהר ככול האפשר ולדבר עם אבו מאזן, הבעיה היא שאבו מאזן מבקש החלטות והתקדמות, דבר שחצי מהמדינה הזאת

בס"ד

# אל

## איורוד וצינון



ליאור מאוררים

**מכירה, שירות והתקנה של כל פתרונות האיורוד, צינון ועירפול לחקלאות ותעשייה, מוסדות, גני אירועים וכו', תיקון ושיקום מערכות ניפוף, חצרות צינון התקנת תאורת פנסי לד, שידרוג מאווררים, צידים, מייסבים, מנועים גידים, כל סוגי הרצועות, גלגלי שינוע, מתזים וכל סוגי המערפלים, כל סוגי הכנפיים**

**שירות אמין ומקצועי!**




**ליאור: 053-2296563 איתי: 050-6376222**

**E-mail: lior120986@gmail.com**





בעוטף עדיין מלקקים את פצעי השריפות מבלוני התבערה. צילום ר. זלץ

לצערי צולמתי כאילו אני מתעמת עם המשטרה רק שאני באתי להפריד ולהרגיע. בקיצור אני לא במקום הזה של "מוות לערבים" "מוות למחבלים" ו"מדינת משטרה". נכון לעכשיו אנחנו מחכים לראות אם תהיה איזו התעוררות מבחינה מלחמתית, זה האבסורד. מדינה שיש בה הרבה חוסר שביעות רצון אך לצערי הדבר לא בא לידי ביטוי בקלפי ואנשים מצביעים לפי הרגש ולא לפי מחשבה מושכלת.

### ביקור בכנסת

לפני כחודש הגענו לכנסת עם נציגים של תושבי הדרום, לדיון שיזם ח"כ חיים ילין בנושא, חוסר תגובה והחלטות ושקיפות בהחלטות מול תושבי הדרום. התחושה שמי שמוביל ומחליט על החיים שלנו, זה החמאס ולא הממשלה. הרבה חברי כנסת מכל הסיעות הגיעו לדיון וכולם הקשיבו לנו. אנחנו ביקשנו עתיד ושקט ויחד עם זאת ביקשנו לקיים את הבטחתם שתקציבים של מרכזי חוסן לא יעצרו כמו שנעצרו בשבועות האחרונים. ▲

אנחנו חייבים לשמור על המוסדות שלנו ועל ההתאחדות בראש ובראשונה והארגונים המייצגים אותנו לא רק בחלב, אלא גם בנושאי המים, הקרקעות וההתיישבות העובדת בכלל

לכלול ויתורים כואבים אך אין ברירה אם באמת אנחנו חפצים בשקט אמיתי. באשר להפגנות, מהר מאוד התברר כי העסק הזה נופל כי פילוג קשה מאוד של אינטרסים אישיים הגוברים על המטרה הכללית. אני מדבר על אינטרסים פוליטיים, ישבנו כ-25 איש במטה המאבק ולצערי לא הגענו למכנה משותף, יש את בני עקיבא, החינוך התורני, אנשי ברוך מרזל, אנשי שדרות, כל אחד בא עם אג'נדה פוליטית ואי אפשר היה להתקדם הלאה. לכן הכל הסתיים בעימות מול המשטרה שבה