



# משפחת כהני והפרה ההולנדית

**הסיפור המופלא על הפרה ההולנדית  
הראשונה ושושלת משפחת כהני.  
סיפור שהחל אי שם בעשור השני  
של תחילת המאה שעברה, דרך  
פרקים בתולדות המדינה המתהווה •**

מאז יום היוולדו שזור ענף החלב  
בחיינו של יהודה כהני. יהודה נולד  
בשנת 1930 בתל אביב, נשוי  
לסיונה, אב לשלושה וסב לעשרה  
נכדים וסבא רבא לנין אחד  
והשושלת ממשיכה. אביו, זליג  
כהני (כהנמן במקור ונצר למשפחת  
רבנים מפוארת) עלה מליטא  
לישראל בתחילת שנות העשרה של  
המאה הקודמת ומיד החל לעבוד  
"מקווה ישראל" בבית הספר  
החקלאי הראשון שהוקם בישראל.  
מטרת בית הספר שהוקם על  
ידי קרל נטר בשנת 1870 הייתה להכשיר את הדור הצעיר  
להתיישבות ולעבודה חקלאית וכמובן לחינוך ציוני.



**הביא את הפרה  
הראשונה. זליג כהני**

בספרות המתארת  
את התפתחות משק  
החלב העברי בשנים  
1922-1923, מדובר  
על כך שאלה השנים  
בהן הגיעה הפרה  
ההולנדית לארץ

## הפרה ההולנדית הראשונה

בשנת 1922, זליג שעבד במגמת רפתנות נבחר על ידי מנהל  
בית הספר המיתולוגי אליהו קראוזה לנסוע לאוטרכט שהולנד  
על מנת להעלות ארצה את הפרה ההולנדית הראשונה.  
לימים עזב זליג את עבודתו במקווה ישראל והצטרף למפעל  
המשפחתי לייצור ארגזי עץ לתפוזים, אבל הסיפור אודות  
הבאתה ארצה של הפרה ההולנדית הראשונה נחקק בפולקלור  
המשפחתי. זליג למרבה הצער נפטר בטרם עת בהיותו בן 36  
בלבד, אך הסיפור המשיך ללוות את המשפחה כמעט 100  
לאחר מכן. בספרות המתארת את התפתחות משק החלב  
העברי בשנים 1922-1923, מסופר על כך שאלה השנים בהן  
הגיעה הפרה ההולנדית לארץ. קיימים תיאורים של הבאת  
הפרות הראשונות לבתי הספר החקלאיים בן-שמון ומקווה-  
ישראל, וכן למושבה בנימינה. בהחלט יתכן שהפרה של  
משפחת כהני משתלבת בסיפורים אלה.

## חתונה ורפת משפחתית

את סיונה הכיר יהודה בשירות הצבאי בבסיס רמת דוד בחיל  
האוויר. ממש כמו זליג אביו, בשנת 1953 נשלח יהודה אל  
מעבר לים, לאנגליה, ללמוד בבית החרושת אנפילד, כיצד  
לתחזק את המטוס הסילוני הראשון של מדינת ישראל -



**הביא את הפרה הראשונה.  
זליג כהני**





# במזון, אנחנו המרכז! מרכז מזון נהלל



**שירות | איכות | אמינות**



**מרכז מזון נהלל בע"מ**  
**נהלל 1060000, engeluzi@gmail.com**  
**טל. 04-8112452 פקס. 04-8112403**

המיטאור. לאחר השירות הצבאי יהודה וסיונה נישאו, עברו להתגורר במושב אורות שם הקימו רפת משפחתית. הרפת פעלה מספר שנים. בתקופת פעילות הרפת הכירו בני הזוג כהני את יגאל הורוביץ (לימים שר האוצר) שהקים בקריית מלאכי את בית החרושת המיתולוגי "אדנר", מפעל לייצור גלידה מעודפי החלב של רפתות באר טוביה, מושב אורות וכפר וורבורג. הורוביץ שזיהה את החוש העסקי של יהודה ביקש ממנו לטוס להולנד ולהביא את ציוד הקירור לבית החרושת אדנר. לימים החליטו בני הזוג כהני לפרוש מהעיסוק ברפתנות והחליטו להקים את מפעל מדד, מפעל למדי חום בשדרות שבשיאו העסיק 60 עובדות. בחלוף השנים, מכרו את אחזקותיהם במפעל מדד והקימו מפעל לייצור בלינצ'סים שתפארתו הייתה איך לא- בלינצ'ס גבינה שאף יוצא לארה"ב. בשנות השבעים, בתקופת כהונתו של יגאל הורוביץ כשר האוצר נקרא יהודה לדגל ומונה למנהל מטה כחול לבן הראשון.

## רצון להנציח

בשנים האחרונות ומתוך רצון להנציח את אביו חיפש יהודה אחר מפעל הנצחה ראוי. מחקרו של פרופ' יואב לבני נבחר על ידי משפחת כהני וזאת לאור עיסוקו בחלב. המשפחה החליטה לתמוך במחקר ובכך לסגור סוג של מעגל משפחתי ואת הקשר רב השנים לענף החלב לענף החלב. המחקר שבוצע בתמיכת משפחת כהני במעבדתו של פרופ' ליבני מהפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון, ובשיתוף פעולה עם פרופ' יהודה אסרף מהפקולטה לביולוגיה, הציג לראשונה את הפוטנציאל של חלבון החלב בטא-קזאי לנגו אנקפסולציה והובלה אוראלית של תרופות אנטי-סרטניות. המחקר התמקד בפיתוח טיפול חדשני בסרטן קיבה- אחד מסוגי הסרטן הקטלניים ביותר. המטרה לאפשר טיפול בבית החולה- ע"י שתייה של מעין משקה חלב שיחסוך מהחולים את הצורך להתאשפז ולהיחשף לחיידקים עמידים לאנטיביוטיקה הנפוצים בבתי החולים. ▲

