

דבר העורך

קוראים כותבים ומגיבים



סליחות וברכות

אין בכלל ספק כי אורי אריאל ייזכר כשר החקלאות הגרוע ביותר בתולדות ממשלות ישראל והיו כבר שרי חקלאות גרועים בעבר. ח"כ אורי אריאל, איש מפלגת 'הבית היהודי' עשה ועושה כמיטב יכולתו להרוויח את התואר המפוקפק הנ"ל וכל זאת בשם המאבק ביוקר המחיה. הוא ומנכ"ל משרדו פשוט הורסים כל חלקה טובה בכל ענף אפשרי במה שהיה פעם גאווה לאומית, להיות חקלאי בארץ ישראל. אין לי בכלל ספק כי אם חלק ניכר מהרפתות, למשל, היו ממוקמות ביהודה ושומרון, שר החקלאות לא היה מעז להתנהל כפי שהוא והנהלת משרדו מתנהלים כיום. והרי אם חושבים על זה לרגע, מדובר באבסורד שלא לומר בושה וחרפה. ענף החקלאות בישראל, על כל חלקיו, מעסיק עשרות אלפי משפחות, רובן בפריפריה ובאזורי הגבול. והנה בא שר חקלאות, האמור לעזור, לתרום ואף לשרת את המגזר החקלאי ופשוט פועל בקיצוניות הפוכה והכל בשם יוקר המחיה, מושג מופשט שכבר מזמן לא משרת את האזרחים עצמם, אלא רק את הפוליטיקאים.

שר הפועל נגד החקלאות

שוחחתי עם לא מעט אנשים שנפגשו עם השר ומנכ"ל משרדו וכולם, ללא יוצא מהכלל, ספרו על אוירה קשה, חוסר הבנה והגרוע מכל, חוסר רצון לעזור. ענף החקלאות בישראל וזה לא חדש, נמצא במדרון תלול, חוסר כדאיות כלכלית, בירוקרטיה הרסנית, דור המשך המסרב להגיע עקב חוסר וודאות, ייבוא בלתי מרוסן ולא מתוכנן הפוגע לא רק בחקלאים, אלא בסופו של דבר גם בצרכנים ועדיין לא אמרנו מילה על בטחון תזונתי. וכך, נתונים אנשי הענף, אנשי עבודה ועמל בכל רחבי הארץ, לחסדיהם של שרי חקלאות ואוצר, הפועלים ללא הרף נגד הענף שהיה פעם גאווה לאומית. יהיה מי שיאמר כי הרס החקלאות הינו עוד סימפטום במצבה הכלכלי, חברתי של ישראל ועדיין, התחושה קשה ולא תמצאו חקלאי אחד, מכל ענף, שיאמר משהו לזכותו של שר החקלאות. לקראת חגי תשרי ובהתקרב יום הכיפורים, טוב יהיה, באם שר החקלאות יעשה חשבון נפש אישי ואולי יבין כי ללא חקלאות חזקה וללא ענף הרפת עם אופק כלכלי, ישראל תאבד את עצמאותה הכלכלית.

לבקש סליחה זו מעלה

כל המחקרים והחוקרים האובייקטיביים, מצביעים על הייבוא כאסון כלכלי לטווח ארוך שלא יפתור את בעיית יוקר המחיה, אלא רק יעשיר כמה טייקונים על חשבון אלפי חקלאים. הגיע הזמן ויום כיפור זו הזדמנות נהדרת, לחשבון נפש אמיתי של שר החקלאות, שר האוצר וכל הכלכלנים המקלקלים במשרד האוצר, שיקומו ויאמרו, סליחה טעינו ויחלו לפעול לחיזוק החקלאות והחקלאים ולבניית עתיד כלכלי נכון יותר שאינו מסתמך על ייבוא וטייקונים המקורבים לצלחת.

אדוני השר, בטח אתה זוכר את מילות השיר 'ארץ זבת חלב', הרי גדלת עליו, הפסוק מגיע מהמקורות, ספר שמות. אז אנא ממך, זכור את מילות השיר ואת התורה ואל תיכנע לפופוליזם. תעשה את מה שנכון וראוי למען החקלאות ולמען עם ישראל

היו אמיצים, תאמרו סליחה ותפעלו לצמיחה נכונה ולא להפיכת אלפי משפחות למובטלים. ונאמר אמן.

בשם צוות המגזין, זו העת לשלוח ברכות חמות לקוראינו הנאמנים ולכל עובדי הענף.

שנה טובה לכולנו, שנת צמיחה, בטחון כלכלי, שנת בריאות ואהבה.

ניפגש בשנה החדשה

עורך המגזין
ראובן זלץ
050-5518827