

נועם בוצ'לין ז"ל באר טוביה

נועם בוצ'לין, הנכד הראשון אבל גם, מותו של אוהד מונדיאל שרוף
נועם היה רפתן כל חייו, בגיל 55 קיבל זום לב בעת ריצה בשדות



עבורנו, המשפחה והחברים, קשה לתפוס שנועם מת, כי הוא היה באמצע ובהתחלה של כל כך הרבה דברים. כל הזמן עסוק, ממחר, מזדרז להספיק לעשות עוד משהו...

שותף ומנהל הרפת בשותפות "חלב בשפע", באר טוביה, רפת שקלטה ב-2005 את הפרות שפוננו מגוש קטיף. איש שיווק הפרות של באר טוביה שבנה לעצמו שם אמין וקשוח, בחצר הוא גידל עגלים וגם פה היו לו תכניות לחדש ולהשתפר בין לבין, הספיק להיות יו"ר באר טוביה, ראש אגודת יציב - מרכז המזון של באר טוביה. ומאחר וחשב שזה חשוב ואהב את זה - המשיך להיות מ"פ במילואים בשריון ומפקד קשוב לחייליו.

וכמו שאהב לספר - לפני חמש שנים, אחרי ביקור במרפאה, הוא החליט באחת שהוא רוצה לחיות מעבר לגיל 65: לקח את עצמו בידיים - הפסיק לעשן, הוריד עשרים קילו והפך לספורטאי שרוף.

אם היה פה, לבטח היה קורא לזה גול עצמי וצוחק בקולי קולות, ואחרי שהיה נרגע וחושב קצת, היה יוצא בהסבר מלומד איך תורת הרפואה המציאה את הכדור כדי לנצח בקרב על נורמנדי, שבגללו הייתה הפסקת חשמל כדי שרונאלדו יוולד ובעצם, בגלל זה קובה תנצח במונדיאל....

חוץ מחוש ההומור המוטרף שלו, הוא היה דעתן, קיצוני, בעל יושרה פנימית, קצר רוח וחד מחשבה, קשוח, נדיב, סקרן, עצבני, ומאחר כרוני - כל הדברים נכונים מאוד ובסדר אקראי

אז חוץ מריצה, חדר כושר ושחייה, הוא קרא ספרים ללא לאות ולא נרגע עד שלא גמר את הספר, היה קנאי לשפה העברית ורק פעם אחת אישר לי להשתמש במילה "מדעים", שלדעתו, סובלת מפיחות קשה במעמדה והיה מוכן לצאת לקרב על כבודה....

הוא אהב היסטוריה, קרבות גורליים, את מלחמת העולם השנייה ואת בתי הקברות שלה, כשטיילו בחו"ל הוא ורוזנה אשתו היו עושים עסקאות - בית קברות תמורת בית קפה....

למרות שנהג להתלונן על הסבא שלו, שהיה עשיר מדי, ובגלל זה הגיע עד באר טוביה במקום להיתקע בדרך ברישפון, מה שהיה משפר מאוד את מצבו כלכלי של נועם, חוץ מזה, הוא הכי אהב את המשפחה שלו.

מושבניק מחוספס שהתאהב ברוזנה הברזילאית, שהקים אתה משפחה מ.... קסימה.

הם ידעו ימים קשים אבל בנו לעצמם חיים יפים. הילדים **שרון שיר תובל וטל** - היו עבור נועם ליבת הכור הפרטית שלו ועבורם היה מוכן לעשות כמעט הכול.

ולמרות שהיה חתרן מחשבתי בלתי נלאה, בעינינו נועם הוא התגלמות הנכד הראשון או הדור השלישי של הישראלי כמו שהלואי ונהיה - זה שצריך להפוך את הפלא הישראלי למצב נורמלי. סבא שלו הקים מדינה, אבא שלו הקים משק, נועם עם כולנו, רצה להיות עסוק בחיים נורמליים, ראה את העולם בגובה העיניים, בפשטות - רצה וקיים חיי משפחה וקהילה, הצלחה אישית וכלכלית, חיי תרבות ופנאי.

כולנו - משפחה וחברים, רגילים לחכות לו כי אמנם קבענו ב-10 בבוקר אבל הוא חייב להספיק את זה ואת זה, והוא חייב לרוץ והפועל נעלם ואולי כדאי חליבה רביעית וגם היה לו פנצ'ר ויש משחק חשוב בערוץ הספורט ו.....

צא לדרך נועם, אתה מאוד חסר ולמרות שהתנגדת - ישבנו עליך שבעה בעצב רב

רוזנה והילדים יהיו בסדר והאחים שלך יעלו ויצליחו וכמו שהאמנת - לילה כיום יאיר

אחים וחברים