

חדשות מן העבר



סיפורו של כפר ילדים

שלמה דורי – ארכיון ומזיאון הרפת, יפעת

ישראל בלקינד היה כבר בעל נסיון מהעבר כשב-1903 הביא את יתומי פרעות קישינייב לשפיה.

את "כפר ילדים" הנמצא באסיה כינו אז רפת של 4 יבשות: את אדמותיו קנו יהודי אמריקה; את המבנים בנו יהודי דרום-אפריקה ואת היתומים סיפקה אירופה.

ישראל בלקינד נסע לאוקראינה, שם בראשית שנות העשרים שלט לאומן אוקראיני סימיון פֶּטְליוֹךְ, אשר לחם נגד "הצבא האדום"

על גבעה המורה שליד עפולה נמצאת נקודה התיישבותית בשם "כפר הילדים". "כפר ילדים" נוסד ב-1922 כמקום לקליטת יתומים, אך בזמן בנייתו וגם קצת אחרי זה ישב בו גרעין חלוצים שעמד להתיישב במושב בלפוריה. הם ישבו בתקופה הראשונה בגבעת המורה ונקראו "בלפוריה עילית". כש"כפר ילדים" התפנה ממתיישבי בלפוריה באה יוזמה של ישראל בלקינד, מיוזמיה ומקימיה של תנועת ביל"ו, להביא ארצה את יתומי פרעות אוקראינה.



המשק החקלאי היה די גדול, כי ל"כפר ילדים" היו 1000 דונם קרקע, בהם פלחה, ירקות ומטעים. בחצר היו לול ורפת. הרפת מנתה 8 פרות חולבות רובן דמשקאיות. אסתר כבשנה יפה היתה מדריכה לחליבה. למרות ממדיה הקטנים, הרפת היתה מרכז ההתעניינות של החניכים, כפי שמעידות התמונות.

הכפר התקיים ככפר יתומים עד ראשית שנות השלושים ואז הוא הפך להיות בסיס לנוטרים (גאפירים); אחר כך מרכז ללימוד דאיה, כשהיו ממריאים מצלעות גבעת המורה. אחרי קום המדינה, זמן מה היה שם בסיס של צה"ל, אליהו עמי-צור, ממיסדי כפר יהושע היה שומר ב"כפר ילדים" לפני שנוסד כפר יהושע. זאת עוד אפיזודה קטנה בתולדות ההתיישבות והתחלת דפת החלב בארץ ישראל, שתחילתה במאורעות טרגיים של יהדות הגולה.



בשאיפתו להקמת רפובליקה אוקראינית עצמאית, לא קומוניסטית. צבאותיו התאמנו קודם בפוגרומים נגד היהודים, בעיקר בז'יטומיר ופרוג'ורוב ובכפרים רבים. בפרעות אלה נהרגו אלפי יהודים ורבות נפצעו. אחרי כשלונו במלחמתו נגד נסובייטים ברח פטליורה לפריס, ב־1926 הוא נורה ונהרג שם על ידי יהודי בשם שלום שוורצברט.

אחרי הפוגרומים נשארו אלפי יתומים; ישראל בלקינד הביא אותם ארצה ובתחילה שיכן אותם אצל משפחות מאמצות בשכונת חפציבה (ליד חדרה) וכעבור שנה הם הועברו ל"כפר ילדים". את "כפר ילדים" ניהל מי שהיה מחנך עוד בחו"ל – פוגציוב (אביו של עמירם פוגציוב מנצח ומוסיקאי). את המשק החקלאי ניהל דב יפה, יליד יבניאל אשר היה נשוי לאסתר כבשנה, אחותו של יעקב כבשנה – עצמון, מיועדו המומחה לגידול בקר חלב.

לידידנו פרופ' נתן אילון ומשפחתו
עם פטירתה של הרעיה

טובה ז"ל

השתתפותנו בצער המשפחה ותנחומינו הכנים

הרפתנים והתאחדות מגדלי בקר בישראל